

## Σκέψεις στην Εορτή της Σύλληψης της Αγίας Άννης

Οικονόμου Νικολάου Πάτσαλου

Την ενάτη Δεκεμβρίου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Άννας και συγκεκριμένα την «Σύλληψη της Αγίας Άννας» δηλαδή το γεγονός της σύλληψης – κυοφορίας της αγίας Άννας, που έμεινε έγκυος την Παναγία Μητέρα μας.

Οι άγιοι Θεοπάτορες Ιωακείμ και Άννα ήταν ένα άγιο ανδρόγυνο, που μια ζωή ολόκληρη σήκωναν και αντιμετώπιζαν τον μεγάλο σταυρό της στειρότητας. Μάλιστα, την εποχή εκείνη ήταν «όνειδος», «ντροπή» κάποιος να μην τεκνοποιήσει. Εντούτοις, όμως, οι Άγιοι με πίστη και πολλή προσευχή σήκωναν και αντιμετώπιζαν τον σταυρό τους. Αν υπάρχει κάτι αξιοθαύμαστο στον βίο τους, είναι η μεγάλη τους πίστη και αγάπη στον Θεό. Αγαπούσαν πίστευαν στον Θεό, παρόλο που δεν τους εκπλήρωνε το θέλημά τους εδώ και τώρα, γιατί Τον εμπιστεύονταν και αναγνώριζαν ότι Αυτός ήταν πιο σοφός από αυτούς. Κι ότι αυτό που ζητούσαν ίσως να μην ήταν σύμφωνο με το θέλημά Του. Πόσες φορές ζητούμε από τον Θεό κάτι και το απαιτούμε και δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό που ζητούμε δεν είναι πάντα για το συμφέρον μας;

Ο Θεός, όμως, αναγνωρίζοντας την ισχυρή πίστη των Αγίων Θεοπατόρων, που ήταν σε προχωρημένη ηλικία, τους χάρισε ένα παιδί. Το γεγονός αυτό, να αποκτήσουν παιδί σε προχωρημένη ηλικία, δεν ήταν τυχαίο. Ο Θεός παραχώρησε να συμβεί αυτή η παράδοξη κυοφορία, ώστε να φανεί η μεγάλη αγάπη και το αντίδωρο του Θεού στην πίστη τους. Εξάλλου «*όπου γάρ βούλεται Θεός νικᾶται φύσεως τάξις*». Και, επιπλέον, διά του παράδοξου αυτού γεγονότος ήθελε να αναδείξει τη σπουδαιότητα του προσώπου που συμμετέχει σε αυτό. Αν παρατηρήσουμε την ιστορία πολλών ιερών σημαινόντων προσώπων, που διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο στην ιστορία της Θείας Οικονομίας, θα αντιληφθούμε πως η είσοδός τους στον παρόντα κόσμο σηματοδοτήθηκε με παράδοξα και θαυμαστά σημεία.

Ο καρπός, λοιπόν, αυτής της κυοφορίας της Αγίας «*ξυνορίδος*» Ιωακείμ και Άννας ποιος ήταν; Ο ωραιότερος άνθρωπος του κόσμου, η ωραιότερα των γυναικών, η Παναγία μας. Η αγία ζωή των αγίων Ιωακείμ και Άννας γέννησε έναν άγιο και Πανάγιο καρπό, τη Θεοτόκο και Μητέρα του φωτός. Και αυτό είναι το άλλο πολύ σπουδαίο και διαχρονικό μήνυμα που μας διδάσκει ο βίος των αγίων Θεοπατόρων. Δίδασκε χαρακτηριστικά σχετικά με αυτό ο Άγιος Πορφύριος, ο άγιος του αιώνα μας, ιδιαίτερα προς τους νεαρούς γονείς πως «*στο χέρι μας είναι να κάνουμε αγίους και να γεννήσουμε αγίους*». Αν η ζωή των γονιών, το περιεχόμενό της έχει όμορφες και άγιες καταβολές, αυτό μεταδίδεται στο έμβρυο και στο D.N.A. του. Τι όμορφο πράγμα μια έγκυος να προσεύχεται συνεχώς; Έτσι, λοιπόν, και η Αγία Άννα έχοντας αγία βιοτή γέννησε την αγία των αγίων. Και, μάλιστα, η Παναγία τόση πνευματική παρακαταθήκη έλαβε από την αγία μάνα της, που κατάφερε στη ζωή της να μην κάνει ούτε την παραμικρή αμαρτία.

Έρχονται Χριστούγεννα, όλοι προετοιμάζονται γι' αυτά υλικά και πνευματικά. Είθε πραγματικά αυτή τη περίοδο να καταφέρουμε όλοι μας να λύσουμε τη δική μας στειρότητα, την πνευματική. Και, για να λύσουμε την πνευματική μας στειρότητα, πρέπει, όπως λέει και ο άγιος Συμεών ο νέος Θεολόγος, να συλλάβουμε και να κυοφορήσουμε μέσα μας (*πνευματικῶ τῷ τρόπῳ*) τον Θεάνθρωπο Χριστό.